

Nieuwsbrief Bernard & Susanne



Wij zijn Bernard en Susanne Cloosterman. Als vrijwilligers werken en wonen wij op het terrein van St. Kinderwerk Horeb Brazilië. Wij willen een vader- en moederfiguur zijn voor kinderen in nood en hen de liefde geven van Jezus Christus.

Okt. 2021

voor meer informatie
bernardensusanne.blogspot.com

Onze vorige nieuwsbrief (februari 2021) begonnen we met een sombere foto van een bijna lege speeltuin. Slechts een enkel kind, weinig beweging en veel stilte. Wat een verschil met nu. De bus rijdt weer, de speeltuin is weer gevuld en op de dagen van het semi-internaat horen we op het terrein weer overal kinderstemmen. Op dit moment draaien we nog niet op volledige capaciteit, maar in vergelijking tot de vijf kinderen die we in december 2020 per dagdeel opvingen, is het werk flink uitgebreid. Op deze pagina beschrijven we hoe het semi-internaat steeds verder terugkeerde naar "normaal". Daarnaast besteden we in deze nieuwsbrief veel aandacht aan preventie seksueel misbruik en gaan we uitgebreid in op onze toekomst met wellicht een verrassende ontknoping. Veel leesplezier!

In maart 2021 hoopten we het semi-internaat in afgeslankte vorm weer te kunnen openen, maar helaas gooide de **tweede coronagolf** roet in het eten en mochten we op dat moment helemaal geen kinderen opvangen. Zelfs niet eens vijf kinderen om hen te helpen met hun huiswerk.

Na drie maanden was de tweede golf voorbij, begonnen de scholen met halve klassen en konden wij onze plannen weer uit de ijskast halen. Vanwege de strikte maatregelen kozen we ervoor om in eerste instantie ongeveer veertien kinderen per dagdeel op te vangen. We werkten met zes verschillende groepen, waarbij iedere groep in twee weken tijd twee keer kwam. Op deze manier konden we in totaal **86 kinderen** opvangen. We hielden ons strikt aan de maatregelen. Slechts de helft van het totale aantal plekken in de bus werd gebruikt. Als volwassenen liepen we de hele dag met een mondkapje op. Alle tafels en stoelen werden uit elkaar gezet. En verschillende keren per dag moesten de kinderen hun handen reinigen.

Begin september keerden we nog iets verder terug naar "normaal". De scholen draaiden weer met hele klassen, de bus mocht volledig gevuld worden, maar de mondkapjes bleven. Het leek ons niet wijs om nu al met groepen van vijftig kinderen te werken. De kinderen waren langer dan een jaar niet naar school geweest en waren qua structuur **niks meer gewend**. Met kleine groepen zouden we onze handen al vol hebben. Daarom besloten we stapsgewijs op te schalen. Sinds begin vorige maand werken we met vier groepen van ongeveer 22 kinderen. In twee weken tijd komt iedere groep drie keer.

Tot aan het einde van dit jaar zullen we op deze manier blijven draaien. Wanneer keren we dan echt volledig terug naar "**normaal**"? Oftewel vanaf wanneer vangen we weer twee groepen van vijftig kinderen op? Helaas kunnen we op deze vraag geen antwoord geven, want dit is afhankelijk van verschillende factoren. Voor nu genieten we van het feit dat de kinderen iedere dag met veel plezier komen. Sommige kinderen hadden we meer dan een jaar niet gezien.

Preventie seksueel misbruik

In het begin van de pandemie heeft Susanne meerdere cursussen gevolgd om kinderen te helpen die seksueel misbruikt zijn. Daarnaast leerde ze in deze cursussen hoe je seksueel misbruik kunt voorkomen. Want voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen! In de maanden augustus en september heeft Susanne op het semi-internaat een serie workshops gegeven aan de kinderen.

De lessen gaan niet over seks, maar op een speelse manier leren de kinderen hun grenzen aan te geven, respect te hebben voor de ander en respect te hebben voor zichzelf. Onderzoek bewijst dat kinderen veel **beter beschermd** zijn tegen seksueel misbruik als ze weten dat zij de baas zijn over hun eigen lichaam en niemand zomaar aan hen mag komen.

Het idee dat kindermisbruik vaak gebeurt door een onbekende is niet waar. In 90% van alle gevallen is een familielid of een bekende van de familie de dader. Dit is voor de kinderen heel **verwarrend**. Het kind weet vaak niet wat hem overkomt en weet niet wat hij moet doen. Door manipulatie en dreiging is het voor het kind heel moeilijk om dit grote geheim met iemand te delen. Tijdens de workshops leren de kinderen wat het verschil is tussen een leuk geheim (een verrassing) en een naar geheim.

Zo kregen de kinderen aan het begin van één van de lessen te horen dat er een verrassing was. Niemand mocht weten wat die verrassing was. De kinderen waren natuurlijk ontzettend nieuwsgierig. Halverwege de les kregen ze te horen dat er op het terrein **een cadeautje** was verstopt en dat zij die mochten zoeken. De kinderen waren super enthousiast en gingen snel zoeken. In het pakketje zat een zak met spekjes, die we met elkaar hebben opgesmuld. Susanne kon nu duidelijk aangeven dat deze verrassing niet langer geheim was en dat iedereen het mocht weten.



Een leuk geheim (verrassing) duurt kort en zorgt voor blijdschap. In tegenstelling tot **een naar geheim** dat heel lang kan duren en dat vervelende gevoelens met zich meebrengt. Voor de kinderen is het heel belangrijk dat ze dit verschil kennen en dat ze weten dat ze in bepaalde situaties hun geheim moeten delen met een vertrouwenspersoon.

De kinderen reageerden over het algemeen erg goed op de lessen. Ze genoten van de spelletjes en de sfeer was goed. Er werd veel gelachen en de meeste kinderen deden goed mee. De kinderen werkten uit een boekje met allerlei opdrachten en voor iedere les was een knutselactiviteit gepland.

Voor sommige kinderen waren de lessen echter confronterend. Kinderen die seksueel misbruikt zijn of worden. We bidden dat zij iemand **in vertrouwen** zullen nemen, dat het misbruik aan het licht zal komen en zal stoppen. In dat geval zullen er stappen genomen moeten worden om deze kinderen verder te helpen. Dit is geen gemakkelijk proces. Op papier zien de wetten er in Brazilië goed uit, maar helaas werkt het systeem in de praktijk niet altijd. Dankzij de cursussen is er wel veel meer duidelijkheid over hoe we de kinderen kunnen helpen. Aan de ene kant is het moeilijk om geconfronteerd te worden met deze harde werkelijkheid, maar aan de andere kant is het heel bemoedigend om te weten dat de lessen de kinderen daadwerkelijk weerbaarder zullen maken.



Toekomst

Tijdens de pandemie werden we stilgezet. Een aantal maanden lang konden we geen kinderen opvangen en hadden we tijd om in onszelf te investeren. Op zo'n moment wordt je gedwongen om na te denken en te reflecteren. Als christen en zendeling denk je dan na over de vraag of je nog leeft in het centrum van Gods wil. Hoe en waar kunnen we God het beste dienen? Wil God dat we de rest van ons leven op deze plek blijven? Of moeten we uitkijken naar een andere plek? Wetende dat er zoveel plekken zijn waar de nood nog groter is.

Dit proces duurde ruim een jaar, waarbij we uren met elkaar hebben gesproken en gebeden. We spraken met elkaar over de theologiestudie van Bernard en de cursussen van Susanne omtrent seksueel misbruik. Daarnaast dachten we opnieuw na over vragen als: Hoe leidt God ons? Hoe bestuurt God de omstandigheden? Hoe kunnen we **Gods wil** voor ons leven kennen? En wat zegt de Bijbel hierover?

Tijdens dit proces plantte God een verlangen in ons hart om aan de slag te gaan in één van de armste gebieden van Brazilië: **de Amazone**. Extreem afgelegen, extreme armoede, veel analfabetisme en bevolkingsgroepen die nog nooit het evangelie hebben gehoord. Niet dat de mensen op de plek waar we nu wonen allemaal het evangelie duidelijk hebben gehoord of geen armoede kennen, maar het contrast met de Amazone is groot.

“Over een aantal jaar zou onze tijd bij Horeb eindigen,” dachten we. “Eerst zou Bernard zijn studie theologie afronden en dan zouden we afscheid nemen van Horeb,” hadden we in ons hoofd. In juli moesten we onze verwachtingen echter drastisch bijstellen. Ons vrijwilligersvisum (verbonden aan Horeb) liep af en we kwamen erachter dat we geen nieuw vrijwilligersvisum meer konden krijgen. Het werd spannend, maar uiteindelijk kregen we, dankzij de studie van Bernard, eind augustus een **studentenvisum** waardoor we het land gelukkig niet hoefden te verlaten. Ondertussen had Netty een plan B voor het semi-internaat achter de hand, in het geval we het land wel hadden moeten verlaten. Met twee nieuwe Braziliaanse medewerkers zou het semi-internaat ook zonder ons door kunnen gaan.

Alles bij elkaar opgeteld kwamen we tot de conclusie dat onze termijn bij Horeb eerder zou eindigen dan we hadden verwacht. Tot eind 2021 blijven we actief voor Horeb en zullen we de nieuwe medewerkers inwerken. Daarna **verhuizen** we naar Timóteo, waar we in principe twee jaar zullen blijven wonen om ons voor te bereiden op de volgende stap. In die twee jaar

zal Bernard zijn studie theologie versneld afronden en zal Susanne een aantal vakken op de Bijbelschool volgen. Daarnaast zullen we ons focussen op andere opleidingen, cursussen en trainingen die ons kunnen helpen in de Amazone, zoals verpleegkunde, alfabetisering en opvoedkunde. De komende tijd zullen we hier beslissingen in moeten nemen. Wellicht zullen we meerdere studies tegelijkertijd doen.

Betekent dit dat we de komende twee jaar alleen maar studeren en niks praktisch meer doen? Nee, zeker niet. Vanuit onze kerk willen we een **kleinschalig project** opstarten voor de kinderen uit Esplanada. Susanne zal blijven strijden om seksueel misbruik tegen te gaan. En daarnaast hebben we tijd om te reizen naar de Amazone om daar de cultuur, het klimaat en de levenswijze van de bevolking te leren kennen.

Terugkijkend zien we duidelijk Gods leiding in dit hele proces. Als we langer bij Horeb zouden blijven, zouden we niet zoveel kunnen studeren, zouden we geen tijd hebben om te reizen en zouden we ons waarschijnlijk minder goed kunnen **voorbereiden** op de volgende stap. Het wordt een spannende tijd. Aan de ene kant zal het afscheid nemen niet makkelijk zijn, maar aan de andere kant zijn we benieuwd welke deuren God in te toekomst zal openen.





Onze visie

**Wij willen een vader-
en moederfiguur zijn
voor kinderen in nood
en hen de liefde geven
van Jezus Christus.**

Weblog Bernard en Susanne
bernardensusanne.blogspot.com

Email Bernard en Susanne
bernardensusanne@gmail.com

Email Thuisfront-Commissie (TFC)
info.bernardensusanne@gmail.com

Postadres Nederland (TFC)
Schoutstraat 28
5165 VT Waspik

Postadres Brazilië
Projeto Socorrer
Caixa Postal 57
Centro, Timóteo, MG
35.180-000 Brazilië

St. Kinderwerk Horeb Brazilië
www.kinderwerk-horeb.nl

Filadelfia Zending
www.filadelfia-zending.nl

Giften
IBAN: NL49 ABNA 0496 8750 00
t.n.v. Filadelfia Zending
o.v.v. Kinderwerk Brazilië

Wist je dat ...

• **We hebben gesproken met een echtpaar uit de Amazone?**

Dit Braziliaanse echtpaar werkt als zendeling in de Amazone. Vorige maand waren ze in onze regio om aandacht te vragen voor hun zendingswerk. Hierdoor hebben we hen uitgebreid kunnen spreken.

• **We hen in januari waarschijnlijk zullen bezoeken in de Amazone?**

Ze hebben ons uitgenodigd om een paar weken met hen mee te draaien. Voor ons is dit een fantastische mogelijkheid om nu al de bevolking, de cultuur en het klimaat in de Amazone te leren kennen.

• **We in juni 2022 op verlof naar Nederland komen?**

Vanwege onze studies zijn we afhankelijk van de vakanties. Half juni eindigt het eerste semester van 2022. Ongeveer zes weken zullen we in Nederland verblijven, totdat begin augustus het tweede semester van 2022 begint.

Gebed

Wil je bidden voor

- De kinderen die seksueel misbruikt zijn of worden.
- De nieuwe personeelsleden die taken van ons zullen overnemen.
- Geschikte woonruimte voor ons in Timóteo.
- De verhuizing en het afscheid van Horeb en de kinderen.
- Onze reis naar de Amazone.
- Het kiezen van de juiste studies en trainingen.

Wil je danken voor

- Het feit dat we weer zoveel kinderen kunnen opvangen.
- De lessen preventie seksueel misbruik.
- De nieuwe personeelsleden.
- De mogelijkheid om in januari al een reis naar de Amazone te maken.
- De mogelijkheid om twee jaar lang veel te studeren.
- De mensen die ons ondersteunen in financiën en gebed.

Meehelpen?

Ja, dat kan en hier zijn wij natuurlijk heel blij mee. Je kunt ons op verschillende manieren helpen.

1. In gebed

Wij kunnen dit werk niet doen zonder gebed. Hierboven staan alvast een aantal gebedspunten. Om gerichter te kunnen bidden, versturen we één keer per maand een gebedsmail met meer info over ons werk. Opgeven via info.bernardensusanne@gmail.com

2. Financieel

Voor dit werk zijn we afhankelijk van giften. Deze giften zijn bedoeld voor ons levensonderhoud. Daarbij kun je denken aan boodschappen, verzekeringen en vervoers- en verblijfskosten. Giften kunnen worden overgemaakt naar Filadelfia Zending. Deze organisatie heeft een ANBI-erkenning. Zie de colofon links voor de juiste gegevens. Meer informatie op bernardensusanne.blogspot.com